

## Χαμένη γη και προσφυγιά... \*<sup>1</sup>

*«Στην άμεση επικαιρότητα βρίσκεται το μεταναστευτικό πρόβλημα. Βουλιάζουν τα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου. Οι ντόπιοι κάτοικοι των νησιών είναι σε απόγνωση, καθώς έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στα αποθέματα σίτισης και τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας των νησιών μας δεν έχουν χώρο και χρόνο γι' αυτούς. Ο τουρισμός πλήττεται ανεπανόρθωτα και οι κρατήσεις έχουν σημειώσει τεράστια καμπή.*

• • •

*Οι πλατείες της Αθήνας έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες. Οι κάτοικοι των περιοχών φοβούνται να κυκλοφορήσουν τα βράδια.*

• • •

*Η κυβέρνηση πρέπει τάχιστα να φροντίσει να προωθήσει τον τεράστιο όγκο μεταναστών που επιβαρύνουν την ελληνική κοινωνία και τον προϋπολογισμό του κράτους εν καιρώ κρίσης.»*

---

Κάπως έτσι μοιάζει ένα καθημερινό δελτίο των οκτώ, που φροντίζει με επιμέλεια να προβάλλει τους πρόσφυγες σαν κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό πρόβλημα και να μην ασχολείται με τα προβλήματα τους.

Όντως ένα τεράστιο προσφυγικό ρεύμα κινείται προς την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, 7-8 χιλιάδες πρόσφυγες περνούν καθημερινά τα σύνορα της Σερβίας, 100.000 Σύριοι, Ιρακινοί και Αφγανοί πέρασαν από την Ελλάδα το πρώτο 6-μηνο του 2015, 1.700 αποτελούν τους επίσημα καταγεγραμμένους νεκρούς στον πάτο την Μεσογείου το πρώτο 3-μηνο του ίδιου έτους –γεγονός που μας δείχνει ότι ο πραγματικός αριθμός τους είναι μεγαλύτερος και αυξάνεται καθημερινά-. Πράγματι, την περασμένη εβδομάδα πνίγηκαν στο Φαρμακονήσι άλλα 34 άτομα Σημειωτέον, οι προβλέψεις των αφικνούμενων στην Ευρώπη ξεπερνούν το 1.000.000 (εδώ να σημειωθεί ότι η κατεύθυνση των προσφύγων δεν περιορίζεται μόνο στη Ευρώπη). Σίγουρα αυτοί οι αριθμοί είναι δύσκολα διαχειρίσιμοι από την εκάστοτε κοινωνία, ωστόσο ο **ξεριζωμός** αυτός είναι το **αποτέλεσμα**, ενώ το **αίτιο** του προβλήματος είναι **οι επεκτατικοί πόλεμοι** των ιμπεριαλιστικών κρατών και συνασπισμών (Η.Π.Α., NATO, Ρωσία κλπ) κι η επακόλουθη **αποσταθεροποίηση** των εκεί **καθεστώτων** προς αντιδραστικότερη κατεύθυνση (π.χ. ISIS). Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι οικογένειες αυτές τράπηκαν σε φυγή μπροστά στη βαρβαρότητα του πολέμου, με μοναδικό σκοπό την επιβίωση κι ως τέτοιοι αποτελούν ευάλωτους πρόσφυγες πολέμου, που δεν αναζητούν μια καλύτερη ζωή, αλλά την ίδια τη ζωή τους.

Όσο αφορά τις μεμφίμοιρες δυτικές κοινωνίες, που αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες ως πρόβλημα, πρέπει να αναλογιστούν τον βαρύτατο ρόλο που παίζουν οι κυβερνήσεις και οι αστικές τους τάξεις στη δημιουργία και την έξαρση αυτού του φαινομένου. Δεν είναι άλλος ο υποκινητής αυτού του πολέμου παρά η οικονομική ελίτ του δυτικού κόσμου, η οποία προς επίτευξη των συμφερόντων-του κέρδους τους δε διστάζουν να σπείρουν το μαρασμό και να ευτελίσουν την ανθρώπινη ζωή. Ειδικότερα, οι συρράξεις της Μέσης Ανατολής, αποτελούν τροφή για τη δυτική πολεμική βιομηχανία. Αποσκοπούν στο μίρασμα των αγορών και των πρώτων υλών

(πετρέλαιο) της περιοχής σε ζώνες επιρροής των εκάστοτε υπερδυνάμεων και εν τέλει, προσφέρουν φτηνό εργατικό δυναμικό στις βιομηχανίες των χωρών άφιξης των προσφύγων. Από αυτόν τον τελευταίο λόγο συνάγουμε ότι δεν αποτελεί δείγμα ανθρωπισμού της Ε.Ε. το πρόσφατο άνοιγμα των ευρωπαϊκών συνόρων, παρά έναν απαραίτητο κρίκο στην αλυσίδα της εκμετάλλευσης του διεθνούς εργατικού δυναμικού κι ο ομοιομορφισμός τους αυτός γίνεται εμφανής, αφού ορισμένες χώρες ανοιγοκλείνουν τα σύνορα τους κατά βούληση.

Δυστυχώς, ο ξεριζωμένος αυτός κόσμος γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης κι από ένα συρφετό ντόπιων καιροσκόπων. Είναι οι γείτονές μας, “οι δικοί μας άνθρωποι”, μερίδα Ελλήνων των ακριτικών νησιών, βαρκάρηδες, φορτηγατζήδες, τα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών, οι συνοριοφύλακες-λιμενόματσοι, οι παντός είδους λαθρέμποροι ανθρωπίνων ψυχών. Είναι όλοι αυτοί που πλουτίζουν πίνοντας την τελευταία σταγόνα αίματος της ανθρώπινης ορδής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι στη Μυτιλήνη καταστηματάρχες τρίβουν τα χέρια τους και μικροαπατεώνες οργώνουν τις παραλίες μαζεύοντας τις λέμβους και τα σωσίβια που παρατούν οι κατατρεγμένοι και τα πωλούν απέναντι στους Τούρκους ομοίους τους, ώστε να συνεχιστεί αυτός ο φαύλος κύκλος. Επίσης, ερωτηματικά προκαλεί το παιχνίδι που παίζουν εφοπλιστές, ΟΣΕ Α.Ε. και ιδιοκτήτες πούλμαν και τα πλοία που τους μεταφέρουν αντί να κατευθυνθούν προς Θεσσαλονίκη, τελικά δένουν Πειραιά και τους αναγκάζουν να πληρώσουν και δεύτερο εισιτήριο για τραίνο ή ΚΤΕΛ, προκειμένου να φτάσουν στα σύνορα. Προφανώς, ο ανθρώπινος πόνος τους έδωσε την ευκαιρία να επιμηκύνουν την “τουριστική περίοδο” και κατά συνέπεια και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Απέναντι σ’ όλες αυτές τις καιροσκοπικές λογικές υπάρχει στις δυτικές κοινωνίες κι ένα μαχητικό κίνημα καταπιεσμένων, το οποίο βλέπει στο πρόσωπο των μεταναστών την ίδια καταπίεση που υφίσταται κι αυτό καθημερινά στο χώρο δουλειάς από τον ίδιο υπερεθνικό μηχανισμό εκμετάλλευσης και γι’ αυτό δε διστάζει να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη του. Η έκφραση αλληλεγγύης δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της υλικής βοήθειας, η οποία ενδεχομένως να παραφράζεται κι από ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας ως φιλανθρωπία, αλλά για να είναι αποτελεσματική οφείλει να εκφράζεται ως επίθεση στους θεσμούς που γεννούν το πρόβλημα. Οι θεσμοί αυτοί είναι όσοι έχουν φτιάξει οι εξουσιαστές για να κυβερνούν την κοινωνία και στοχεύουν στην καθυπόταξη των λαών. Η αλληλεγγύη μας, δηλαδή, πρέπει να περιλαμβάνει εξίσου την αντανάκλαστική αλληλοβοήθεια που υπάρχει και θα υπάρχει πάντα μεταξύ των καταπιεσμένων, όσο και μια οργανωμένη και μαζική αντεπίθεση σε όσους θυσιάζουν τους λαούς στο βωμό του κέρδους.

*\*1: «Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ, αλλού η καρδιά  
κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να βγάλω ρίζες να ξανασταθώ  
και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί  
όλοι μας σφάζαν και μας πνίγανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι κι Αμερικανοί.»*

## **ΡΩΓΜΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ**

*Αυτοοργανωμένη συλλογικότητα στο Μενίδι*