

Όλοι στις απεργίες / διαδηλώσεις για το Ασφαλιστικό

Επί έξι συνεχόμενα χρόνια οι εγχώριοι και ξένοι Ολιγάρχες του πλούτου (τραπεζίτες, βιομήχανοι, μεγαλοεργολάβοι κλπ), ψάχνουν τρόπους να ξεφύγουν από την κρίση τους, να χρηματοδοτήσουν τις φούσκες και τα ελλείμματα τους, να ανακάμψουν τα κέρδη τους. Συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και κοροϊδεύουν τους ευρωπαϊκούς λαούς επιβάλλοντας μνημονιακές πολιτικές και καταληστεύοντας τα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και συνταξιούχοι ο μόνιμος στόχος τους.

Σήμερα στη χώρα μας έχουμε άλλη μια κυβέρνηση που εφαρμόζει ολόιδιες πολιτικές με τις προηγούμενες. Πιο συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες έχει μπει στο στόχαστρο για τα καλά το δικαίωμα στη σύνταξη και την κοινωνική ασφάλιση (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).

Εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι και υποαπασχολούμενοι, θύματα της κρίσης, βρίσκονται στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό που κρατά πολλούς από αυτούς σε μια υποφερτή κατάσταση είναι μια σύνταξη που παίρνουν οι χέροντες χονεΐς. Χιλιάδες είναι οι περιπτώσεις που ο συνταξιούχος παππούς/γιαγιά χρηματοδοτεί όχι μόνο τα παιδιά του, αλλά και τα εγγόνια του. Κράτη, κυβερνήσεις, Ε.Ε, ΔΝΤ και πλουτοκράτες δε «συγκινούνται» από αυτή την πραγματικότητα.

Χτυπάνε αλύπητα και ζητάνε από τους κρατικούς προϋπολογισμούς απίστευτες περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα και περίθαλψη. Θέλουν έτσι να περιστέψουν λεφτά στον κρατικό κορβανά ώστε να αποπληρώνεται το χρέος, να ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες και να χρηματοδοτούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σαν γνήσιος συνεχιστής των μνημονιακών πολιτικών, σε συνεργασία με το κουαρτέτο έρχονται να πετσοκόψουν συντάξεις, να εκτινάξουν την φορολογία οδηγώντας τον λαό και τη νεολαία είτε στη φτώχεια είτε στην μετανάστευση.

Και ενώ τα ΜΜΕ για να δικαιολογήσουν την επίθεση θα μας λένε πάλι ότι «ζούσαμε καλύτερα από όσο μας αναλογούσε», υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που πρέπει να ξέρουμε: Οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη αντί για λιγότεροι, κάθε χρόνο γίνονται και περισσότεροι! Ήταν 1426 το 2013, αυξήθηκαν σε 1645 το 2014 και έφτασαν τους 1826 το 2015. Δηλαδή οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι κάθε γενιά ζούσε λίγο καλύτερα από την προηγούμενη. Σήμερα αυτό έχει ήδη αρχίσει να αντιστρέφεται, και οι επόμενες γενιές θα ζήσουν χειρότερα από τις προηγούμενες. Πιο συγκεκριμένα το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου 1)θα τριπλασιάσει σε βάθος πενταετίας τις ασφαλιστικές εισφορές των φτωχών αγροτών 2)θα αυξήσει ραγδαία τις ασφαλιστικές εισφορές των χαμηλόμισθων αυτοαπασχολούμενων με αποτέλεσμα να παραχωρούν το 70% του εισοδήματός τους στο κράτος, γεγονός που τους πετάει εκτός επαγγέλματος ή τους καταδικάζει στην μαύρη εργασία. 3)Πάει τα όρια συνταξιοδότησης στα 62 με 40 χρόνια εργασίας σε μια περίοδο που κανείς δεν δουλεύει 40 χρόνια συνεχόμενα ιδιαίτερα ασφαλισμένος αλλιώς στα 67 χρόνια 4)Καταργεί σταδιακά το ΕΚΑΣ που ωθεί 300.000 οικογένειες σε ακραία φτώχεια. Σε αυτή την κόλαση που μας ετοιμάζουν αδιάκοπα πρέπει να βάλουμε φρένο. Στην μάχη ενάντια στο νομοσχέδιο-τερατούργημα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και η νεολαία θα δώσουν την απάντηση τους στο δρόμο με κόμβο την 48ωρη απεργία με στόχους όπως:

- Αύξηση συντάξεων, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και υγειονομική περίθαλψη για όλους, κόντρα στην ανασφάλιστη και επισφαλή εργασία.
- Αγώνας για ένα πλήρως διανεμητικό σύστημα που ευνοεί τους ασθενέστερους, όπου παροχές υγείας και σύνταξης θα είναι ίδιες για όλους
- Ο αγώνας εξάλλου δε σταματά εκεί, γνωρίζοντας ότι η κοινωνική ασφάλιση λειτουργεί ως παυσίπονο στη μισθωτή σκλαβιά και ως προσωρινή κατάκτηση των εργαζομένων, ώστε να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο όριο επιβίωσης και την κοινωνική ειρήνη, ο πραγματικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η εξάλειψη της ίδιας της μισθωτής σκλαβιάς και η μετάβαση σε μια κοινωνία όπου όλα τα αγαθά θα παρέχονται από τον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητές του, στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Ως αναγκαίο μέσο αγώνα αποτελεί η οργάνωση των από τα κάτω σε Σωματεία Βάσης.

Ο πλούτος ανήκει σε αυτούς που τον παράγουν
Καμιά ανοχή στους κλέφτες του ιδρώτα μας

