



Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ ἄρτος . . . των αφεντικών

Πριν από λίγες ημέρες στο υποκατάστημα Μενιδίου των φούρνων Βενέτη (στην Λ. Καραμανλή) δύο εργαζόμενοι, μέλη του συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού-Ξενοδοχείων Αττικής απολύθηκαν εκδικητικά. Τα άτομα αυτά στοχοποιήθηκαν όταν αντέδρασαν στα εξαντλητικά ωράρια και τις απλήρωτες υπερωρίες, καθώς και μετά από τη συμμετοχή τους στην εργατική Πρωτομαγιά. Η στοχοποίηση ξεκίνησε με παρατηρήσεις εκ μέρους της εργοδοσίας, επικαλούμενη διάφορα προσχήματα και κατέληξε στην απόλυση τους. Μάλιστα, μετά από επέμβαση του συνδικάτου και της Λαϊκής επιτροπής Μενιδίου κλήθηκε η αστυνομία, ως γνωστά τσιράκια των αφεντικών. Σημειωτέον, οι απολύσεις έγιναν κατ' εντολήν της εταιρείας, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του franchise.

Μην σου κάνει εντύπωση... Είναι η πάγια τακτική των αφεντικών, οι οποίοι δεν ξεχνούν να επιβεβαιώνουν με κάθε ευκαιρία ότι αποτελούν ταξικούς εχθρούς των εργαζομένων. Οι απολύσεις είναι η εύκολη απάντηση σε όσους τολμούν κι αρνούνται να υπηρετήσουν πειθήνια τα συμφέροντα τους. Στον σύγχρονο εργασιακό Μεσαίωνα κάθε κεκτημένο δικαίωμα, όχι απλώς παραγράφεται, αλλά “ποινικοποιείται” κιόλας. Η οργάνωση των εργατών σε συνδικάτα και σωματεία που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά τους και μέσον προστασίας, είναι μόνιμη απειλή στις ανεξέλεγκτες αυθαιρεσίες της εκάστοτε εργοδοσίας. Η οποία κάθε φορά που βλέπει ότι οι πρακτικές εκμετάλλευσης δεν μένουν αναπάντητες από τους αλληλέγγυους εργάτες σπεύδει να αναχαιτίσει την όποια αντίδραση, σφυρίζοντας στα μαντρόσκυλα του κεφαλαίου. Στην παρούσα αγορά εργασίας, όπου κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζεται ως αναλώσιμο γρανάζι της πλουτοπαραγωγικής μηχανής, ο καθένας μας μπορεί να αντικατασταθεί ανά πάσα στιγμή και με οποιαδήποτε αφορμή. Στόχος τους η δημιουργία μιας πειθαρχημένης στρατιάς δούλων, όπου κανένας αντίλογος δεν έχει θέση.

Κανένας και καμία έρμαιο στα δόντια των αφεντικών. Το κεφάλαιο δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί άρριο στη θέση των σημερινών απολυμένων να είναι ο οποιοσδήποτε από εμάς. Σ' αυτή την τακτική της σύγχρονης Μπουρζουαζίας απαντάμε μαζικά και αυτοοργανωμένα. Τα μέσα παραγωγής στα χέρια των εργαζομένων.

Η αλληλεγγύη όπλο των εργατών. Πόλεμος στον πόλεμο των αφεντικών.

ΡΩΓΜΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ

Αυτοοργανωμένη Συλλογικότητα στο Μενίδι
rogmi-menidi.weebly.com